

Waan je even in Oostenrijkse sferen

MARIEKE BRENGT MET LORIT ALPENLAND NAAR WIERDEN

Waan je even in Tirol, Karinthië, SalzburgerLand of één van de andere deelstaten van Oostenrijk, zonder een urenlange autorit te hoeven maken. Dat kan bij Lorit. De onlineshop heeft nu ook een fysiek onderkomen aan de Burgemeester Waarnaarsstraat. Eigenaresse Marieke Welling straalt van geluk.

Amper een jaar geleden trok Marieke de stoute schoenen aan en startte haar eigen webwinkeltje. Kleinschalig, met een zelfgebouwde website en gewoon vanuit huis. De liefde voor Oostenrijk bracht haar op dit idee. “Van jongs af aan kom ik in Oostenrijk, als kind in de zomer en winter met mijn ouders, broertje en zus op vakantie. In Haiming, in het Ötztal. Daar liggen mijn roots.” Sindsdien is Marieke verknocht aan het mystieke berglandschap, de inwoners en de sfeer van het land. “Natuurlijk gaan we ook wel ergens heen, maar in Oostenrijk komen we regelmatig. En wat doe je als je op vakantie bent en weer naar huis gaat? Je neemt lekkernijen mee, lokale producten, om thuis nog even na te genieten.”

Webwinkeltje

Alleen... Wat als het op is? Even terugrijden naar Oostenrijk is geen optie. “En zo is bij mij het idee ontstaan om een winkel met alleen maar Oostenrijkse producten te starten; zoiets was er nog niet in Nederland.” Lorit (Tirol omgekeerd) werd als domeinnaam geregistreerd, een webshop vlot opgetuigd en een paar artikelen aan het assortiment toegevoegd.

En wat kleinschalig en hobbymatig begon, liep al gauw boven verwachting goed. “Ik wilde iets unieks doen, had eigenlijk ook niks te verliezen en ging de uitdaging aan.”



Op 13 december 2020 ging de webshop in de lucht, maar vijf dagen later volgde een keiharde lockdown vanwege de coronaperikelen. “De periode die daarop volgde heeft mij ontzettend veel gebracht, want je kon lange tijd ook niet op vakantie.”

Oostenrijkse gezelligheid

De omzet groeide enorm, waardoor nieuwe stappen gezet konden worden. Marieke stopte als HR-medewerker en wierp zich volledig op Lorit. “Ik heb een druk jaar achter de rug, werkte 24/7. De rekken stonden op een gegeven moment in de woonkamer en ik had een kantoor in de achterkamer. Toen ik hoorde dat dit winkelpand beschikbaar kwam, heb ik direct gereageerd. De winkelbestemming is een extraatje voor me en biedt me nu de kans om naast de webshop óók fysiek een sfeerwinkel bieden. Ik heb bewust gekozen voor Oostenrijkse gezelligheid, dus veel hout en kasten in plaats van kille stellages.”



En die stap blijkt nu al een schot in de roos. Twee weken terug werd de winkel geopend en klanten zijn lyrisch. “Ze komen ook uit heel Nederland en zelfs België en lopen uiteen van families tot sportieve mensen. Dat is ook zo mooi aan Oostenrijk, het land biedt iedereen iets.”

Vierhonderd producten

Het assortiment van de winkel groeit nog steeds en omvat inmiddels zo'n vierhonderd producten. “Ik koop zelf in, maar wel aan de hand van de vraag. In het begin reed ik wekelijks zelf die kant op. Heerlijk om dan na zeven uur weer bij de grens te komen en het bordje Oostenrijk te zien. Maar gezien de groei werk ik inmiddels met leveranciers.”

Je vindt bij Lorit producten die uit Oostenrijk komen of daar gangbaar zijn. “Denk aan Goulash soep en Zillertal bier, maar ook de typische kussens, plaids en koebellen zijn hier verkrijgbaar.” Achterin de winkel is, achter een ruwe plankenwand, nog een verrassend element te vinden: een haast verborgen slijterij met een flink assortiment Oostenrijkse alcoholische versnaperingen.

Lorit is online zeven dagen per week te bezoeken op www.lorit.nl. De winkel aan de Burgemeester Waarnaarsstraat 2 in Wierden is op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. De openingstijden zijn op donderdag van 9.30 uur tot 17.30 uur, vrijdag van 9.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Overige dagen op afspraak.

